

[View this email in your browser](#)



Overdenking

December 2023

Weer een nieuwe 'Uit Heems(e)' in uw digitale brievenbus!

Om onze gemeenteleden beter te bereiken krijgt u maandelijks deze nieuwsbrief toegestuurd. Wij hopen dat u onze nieuwsbrief weer met veel plezier mag lezen.

Wilt u de nieuwsbrief niet ontvangen? Uitschrijven kan onderaan deze mail.



"Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd Jezus geboren. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de

In deze nieuwsbrief:

- Overdenking
- Activiteiten
- Uit de wijkkerkenraad
- Vieringen rond Kerst
- Kerstviering ouderen
- Verjaardagsborrel 1 december
- Vrouwenwandeling Heemse
- Eeuwighedszondag
- Gedicht startzondag
- Ontmoet je generatie
- Verslag Babyboomers
- Oliebollen & Kniepertjes
- Kerstzang 1e Kerstdag
- Verkoop kerststukken
- Muzikale bijdrage Werkgroep Eredienst
- Ga je mee op weg naar kerst?
- Herinrichting WOL
- Uitnodiging UKkepek dienst
- Teenz
- Alpha cursus
- Kerstpakketten 'Samen delen'
- Try-out Kerstvoorstelling
- Musical 'Dit kind Immanuel'

in een woelige wereld als de onze! Als je met ogen van dat geloof om je heen kijkt, zul je zien hand ook nu al steeds vaker herkennen.

Gezegende kerstdagen gewenst in het Heemse en een open oog voor alle zegen in 2024!

Door: *Ds. Gijbert Rohaan*

Activiteiten

10-12	Tienerdienst	Kinderdienst thema's:
13-12	Ontmoet je generatie voor 1945 15.00 uur De Esch	10-12 De geboorte van Jezus aangekondigd
15-12	Verkoop kerststukken	17-12 Maria is bij Elisabeth en zingt een lied
19-12	09.00–16.00 uur papiercontainer OPA Kerstviering ouderen 15.00 uur De Esch	24-12 De geboorte van Johannes en Zacharias zingt een lied
22-12	Teenz avond Kerst	25-12 Jezus wordt geboren
24-12	Kerstnachtdienst	31-12 Simeon en Hanna zien Jezus
25-12	Gezinsdienst 10.00 uur Hessenwegkerk	07-01 Rechter Debora
29-12	Afhalen bestelling oliebolletjes & kniepertjes 19.00 - 20.30 uur De Esch	Gebed voor de Wereld Elke donderdagavond 19.00-19.30 u In het Witte kerkje te Heemse
06-01	Vrouwenwandeling Heemse Start 9.30 uur WOL-kerk	Kinderoppas voor de allerkleinsten Elke zondag in de Esch OPA elke vrijdag oud papier brengen

Uit de wijkkerkenraad | november 2023

Op woensdag 15 november heeft de vergadering van de kleine kerkenraad plaatsgevonden. Bij afwezigheid van ondergetekende heeft Martijn van Breden de notulering op zich genomen.

We kunnen stellen dat alle werkgroepen goed bezig zijn. Er zijn mooie activiteiten gestart: de generatieontmoetingen en de verjaardagbijeenkomsten, verschillende diaconale projecten waaronder het project Moldavië, de 16+ groep gaat in december 'kniepertjes' en oliebolletjes maken en verkopen, er wordt over een "Kind op school" dienst nagedacht en het project 'narrowcasting' - een televisiescherm waarop informatie is te lezen- wordt eerdaags afgerond. Allemaal activiteiten die positieve 'reuring' teweeg brengen.

Met de 'verhuizing' naar de Witte of Lambertuskerk in het verschiet willen we een afscheidscmissie in het leven roepen die het vertrek uit de Hessenwegkerk inhoudt gaat geven. We denken dat het erg waardevol is om op een passende wijze afscheid van de Hessenwegkerk te gaan nemen. Hiervoor zijn we natuurlijk gemeenteleden nodig die zich

hiervoor willen gaan inzetten. We hopen dat er gemeenteleden zijn die figuurlijk gezien 'hun vinger hiervoor opsteken'. Laat het ons dan zo gauw mogelijk weten!

Het streven is dat de commissies die betrokken zijn bij de verbouw en inrichting van de Wolkerk en de Aerninckhoff - de bouwcommissie, de interieurcommissie- elke maand de laatste ontwikkelingen via deze nieuwsbrief met u delen. Ook de afscheidscmissie kan dan meedelen waarmee zij bezig zijn. Zo hopen we dat we u goed op de hoogte houden en dat we samen als wijkgemeente het pad van de Hessenwegkerk naar de Witte of Lambertuskerk gaan bewandelen.

Door: *Roel Schoemaker*

Vieringen rond Kerst

Met Kerst vieren we de geboorte van Gods Zoon, Jezus Christus. Een gebeurtenis die uniek was en die hoop en licht bracht en brengt in een wereld vol duisternis.

Jezus zei, toen Hij volwassen was: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.' (Johannes 8:12)

Wat een boodschap van hoop is dat! Alle reden dus om feest te vieren! Dat doen we graag met u samen.

In de week voor Kerstfeest is er een viering voor ouders in De Esch, op dinsdag 19 december. Hierover leest u elders in deze Uitheemse meer.

Op zondag 24 december vieren we samen Kerst in de Kerstnachtdienst om 21:00 uur in de Hessenwegkerk. Onze zanggroep 'Revival' zingt mee. De viering wordt geleid door Martijn van Breden.

Op 25 december vieren we met elkaar Kerst in een speciale gezinsdienst met als thema: 'Een nieuw begin!' Het Adventsproject van de Kinderkerk zal worden afgesloten. De viering is om 10:00 uur, ook in de Hessenwegkerk. Dan gaat ds. Geraldina Rohaan voor.

Het zal de laatste keer zijn dat we het Kerstfeest vieren in de Hessenwegkerk. Dat kan ons wat weemoedig maken. Bidden we dat God met zijn trouw, zoals we die in de geboorte van Jezus Christus ontmoeten, bij ons mag blijven - kome, wat komt!
Gezegende dienstten toegewenst!

Door: *Ds. Gijbert Rohaan*



Kerstviering ouderen

Op 19 december is er de kerstviering voor alle ouderen van onze gemeente. Om 15:00 uur starten we in de Esch en zullen we een kerstliturgie volgen. Rachel Noorlander zal zingen en er wordt een kerstverhaal verteld door Janna v.d. Berg. Aansluitend volgt er een echt kerstdiner! U bent van harte welkom, wilt u zich wel even opgeven? Dat kan in de Esch op de intekenlijst die in de hal ligt, of bij ds. Geralda Rohaan: 06-82044588 / ds.geraldarohan@gmail.com. Er zal een pot staan om een vrije gift te geven.

Als u vervoer nodig hebt, geeft u dat even aan?

Verjaardagsborrel 1 december



Vrouwenwandeling Heemse

Op zaterdag 6 januari komt Arise, de vrouwengroep uit Vriezenveen, in het mooie Heemse een wandeling maken. Om 9:30 uur start die wandeling bij de WOL-kerk. Het is een wandeling van ongeveer een uur. Daarna drinken we samen koffie en gaan we naar de kerk. Daar zullen we God aanbidden en vooral ook in de stilte met God zijn. Iedere vrouw die zin heeft hier ook aan mee te doen is welkom!

ds. Geralda Rohaan-van de Kamp

Eeuwigheidszondag

*Omdat jij hier was
staan wij vandaag stil.*

*Wij noemen jouw
naam en eren jou
om alles wat je voor
ons, voor de wereld,
betekende.*

*Omdat jij hier was
branden wij een*

kaarsje.
Jouw licht,
jouw liefde dragen
wij met ons mee.
Omdat jij hier was en
in onze harten altijd
zult blijven.



**GA JE MEE?
EVEN OP REIS?
LOOP JE MEE?
OPEN JE HART
OVER HET GELOOF HEBBEN
FIETS JE MEE?**

Ontmoet je generatie

Woensdagmiddag 13 december is de vijfde en laatste generatieontmoeting. De 'stille generatie' is aan de beurt, dat is de leeftijdscategorie die geboren is vóór 1945. Van harte welkom om 15.00 uur in De Esch. We zien uit naar een goede en hartelijke ontmoeting, waarin het allerminst stil hoeft te blijven!

Door: *Geralda Rohaan, Gijsbert Rohaan en Martijn van Breden*

Gedicht startzondag

De komende nieuwsbrieven vermelden we een gedicht, acrostichon of elfje dat gemaakt is tijdens de startzondag:



Ontmoet je generatie!

IN DIT NIEUWE SEIZOEN WILLEN WIJ GRAAG ALLE GEMEENTELEDEN PER GENERATIE ONTMOETEN. MET RUIMTE OM KENNIS TE MAKEN EN TE DELEN WAT ER IN ONS (GELOOFS-)LEVEN SPEELT. WIJ HOPEN OP GEZELLIGE ONTMOETINGEN EN WIE WEEET KOMEN HIER MOOIE INITIATIEVEN UIT VOORT. KOMT U/JIJ OOK?!

Geboren tussen....



1986 - 2003

De 'Millenials' gaan even offline en komen allemaal op zondag 1 oktober om 15.30 uur.



1971 - 1985

De 'Patatgeneratie' (je zal maar zo heten) is welkom op zondag 15 oktober om 15.30 uur.



1956 - 1970

De 'Verloren generatie' voelt zich hopelijk weer gevonden op zondag 12 november om 19.30 uur.



1946 - 1955

Je wordt een 'babyboomer' genoemd, we zien je graag op vrijdag 24 november om 16.00 uur.



vóór 1945

Men noemt u de 'stille generatie'. Wij horen graag wat u daarvan vindt op woensdagmiddag 13 december om 15.00 uur.

Alle ontmoetingen vinden plaats in 'De Esch' bij de Hessewegkerk. Wij zorgen voor, drinken, koffie en thee. Wij zouden het leuk vinden als u/jij wat lekkers meeneemt.



Verslag ontmoet je generatie | Babyboomers uitgelicht.

Op vrijdagmiddag 24 november was de "babyboomers" generatie uitgenodigd elkaar te ontmoeten in De Esch. De "babyboomers" zijn degenen die geboren zijn tussen 1945 en 1955. De eerste generatie die de 2^e wereldoorlog niet aan den lijve hebben ondervonden. Ds. Gerald Rohaan, nog in geen stukken na daar toe behorend, had zich heel goed ingeleefd in de periode van 1945 tot heden. Ze wist in een boeiende inleiding haarscherp de hoogte- en dieptepunten te benoemen die onze generatie kenmerkt. Wij werden als kind nog regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog.



De wederopbouw was in volle gang en, . . . het moest allemaal beter. Ieder van ons wist daar de nodige verhalen wel over te vertellen. Onze generatie pikte alles niet meer wat ons als "waarheid" werd voorgehouden, zowel burgerlijk als kerkelijk. Zo werd er in onze jeugd- en jong volwassen jaren tegen heel veel gevestigde orde geprotesteerd. Massale protesten tegen kernwapens, protesten tegen de bestaande hiërarchie op universiteiten en hoge scholen.

De bezettingen van het Maagdenhuis (wel 8 x) is daar een goed voorbeeld van. Wij leefden in de tijd van de nozems, hippies, flowerpower, provo's. We hadden ook onze grote voorbeelden zoals de Beatles.

Ook haardracht en kleding waren items in onze tijd. En wat dacht je van onze brommers: Puch, Berini, Kreidler. Ds. Geralda had al deze indrukken voortreffelijk in een presentatie samengebracht en eindigde met een dia met allemaal toepasselijke "kreten" en steeds weer klonk er een jaaa, als teken van herkenning..

We sloten de inleiding af met een luisterlied van Matthijn Buwalda – "Til me nu dan maar op". Een lied dat naadloos aansluit bij mijn persoonlijke geloofsbeleving. Onder het genot van een tweede bakkie, raakten n.a.v. een aantal gespreksvragen met elkaar verweerd in vaak geanimeerde gesprekken over aspecten van ons geloofsleven. Al met al een waardevolle dieper gaande ontmoeting met generatiegenoten. Echt voor herhaling vatbaar

Eigenlijk geen babyboomer: Jan

Noorlander



Protestantse
Kerk Wijkgemeente Heemse

Oliebollen & Kniepertjes

BAKKERSKWAALTEIT OLIBOLLEN & ZELFGEBAKKEN

KNIEPERTJES! De opbrengst van deze verkoopactie komt ten goede van de wijkgemeente PKN Heemse.

Bestellen via bestelformulier in De Esch (Hessenwegkerk 47)

UITERLIJK VRIJDAG 15 DECEMBER.

Afhalen bestellingen: Vrijdag 29 december om 19.00-20.30 uur in De Esch

Liever thuis bezorgd? Bezorging op zaterdagochtend 30 december (voor kleine meerprijs van €2,-)

(*Enkel adressen wijkgemeente Heemse, daarbuiten in overleg)

Prijzen:

- Oliebollen naturel € 9,- per zak (10 stuks)
- Oliebollen met krent € 10,- per zak (10 stuks)
- Kniepertjes € 3,- per zak (10 stuks)

Bestelformulier Oliebollen & Kniepertjes

Kerstzang 1e Kerstdag

We gaan weer zingen op 1^e Kerstdag 's morgens, 25 december a.s. voor de bewo(o)n(st)ers van Zorgcentrum Oostloorn, Zorgcentrum Clara Feyoena Heem

(C.F.H.), Woonzorgcentrum De Meander en Zorgcentrum Het Vechtdalhuis en voor de patiënten in het Ziekenhuis S.M.C.

Dit allemaal onder muzikale begeleiding van de familie Nijmeijer uit Bergentheim. We zingen de bekende Christelijke kerstliederen. Iedereen is welkom, ook al ben je geen geoefend zanger.

Dus: Hou je van zingen? Zing dan mee! Kom op tijd, want we zingen volgens een strak tijdschema:

- 7.00 u Verzamelen en daarna zingen op meerdere locaties in Oostfloorn (J.C.J. van Speykstr.14).
- 8.45 u Tijd voor koffie of thee met wat lekkers.
- 9.00 u We splitsen op in 3 groepen. De grootste groep gaat naar (S.M.C.). Een kleine groep gaat naar C.F.H. en een andere kleine groep naar Het Vechtdalhuis.
- 9.15 u We zingen gelijktijdig op meerdere locaties in het S.M.C., in C.F.H. en in De Meander.
- 10.00 u Het groepje dat al zong in De Meander gaat ook nog zingen in Het Vechtdalhuis.

Aanmelden is niet nodig. **Iedereen is welkom.** Tussentijds "instappen" en "uitstappen" kan in Oostfloorn of SMC. **NIET VERGETEN!!**

Zet het alvast in je agenda, je bezorgt luisteraars en jezelf een gezegende Kerst. Vragen? Bel Harry Overweg (tel. 06.22197021) of Marja Nijmeijer (tel. 232694).

Muzikale bijdrage van de Werkgroep Eredienst

Vanuit de werkgroep Eredienst proberen wij oog te hebben voor het reilen en zeilen binnen de Eredienst. Muziek is een belangrijke invulling van de Eredienst. Vaak krijgt muziek of een lied, meer betekenis door een eigen ervaring en/of beleving.

Deze maand een lied van betekenis voor Janny Meilink:

Janny zit vanuit de werkgroep Eredienst in de voorbereiding voor de laatste zondag van het kerkelijk. Lied 730 'Heer, herinner u de namen' spreekt haar aan in de tijd van herdenking voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar.



De groen groep van de cadeautjesmarkt gaat weer aan de slag!

We maken Kerstbloemstukken, Kransen, Grafstukken.

Verkoop vrijdag 15-12 van 9.00-16.00 uur bij de papiercontainer achter "de Hessenwegkerk".

Bestelling plaatsen of meer info bet: 264877 of mail minybril@kpnmail.nl

Opbrengst gaat naar:

De Zonnebloem
Voedselbank
Hardenberg



Ga jij ook mee op weg naar kerst?

Zondag 3 december | De geboorte van Johannes aangekondigd

Zondag 10 december | De geboorte van Jezus aangekondigd

Zondag 17 december | Maria is bij Elisabeth en zingt een lied

Zondag 24 december | De geboorte van Johannes en Zacharias zingt een lied

Tijdens de adventstijd volgen we in de **Hessenwegkerk** het project 'Een nieuw begin' van Bijbel Basies (NIBC). God maakt een nieuw begin. Daarover gaat het in de verhalen die we dit jaar op weg naar Kerst lezen. De geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus kondigen dit nieuwe begin aan. In hen komt de belofte van Gods nieuwe wereld dicht bij de mensen.

Op kerstochtend 25 december is er een **gezinsdienst** om 10:00 uur!

Jij komt toch ook?!

Leiding kinderdienst PKN Heemse

Mededelingen van de Algemene Kerkenraad

Herinrichting Witte of Lambertuskerk en de Aerninckhoff

Het loopt naar het eind van november als we dit stuk schrijven. De plannen voor de verbouw van de Witte of Lambertus kerk en De Aerninckhoff staan virtueel geheel in de steigers. Er gaat een aannemer aan de slag die gespecialiseerd is in oude gebouwen die zich gaat richten op de Witte of Lambertus kerk. Daar worden de aanpassingen gerealiseerd die daarvoor bedacht zijn, zodat er een eigentijdse plek van samenkomst ontstaat.

Een andere aannemer gaat de werkzaamheden in de Aerninckhoff uitvoeren. Deze heeft de specifieke kennis en kunde op de aanpassingen die daar nodig en mogelijk zijn: het gebouw zo duurzaam en energieneutraal maken als maar kan. Waarbij het natuurlijk ook gaat om een functionele uitvoering, zodat ook daar allerlei vormen van activiteiten en ontmoetingen plaats kunnen vinden.

Daarnaast is er een positieve ontwikkeling wat betreft het realiseren van een verbinding tussen de Aerninckhoff en de kerk, de zogenaamde corridor. Een belangrijke voorwaarde om dat via het kerkpad – het pad tussen de Aerninckhoff en de kerk- te mogen doen is vervuld. Het afgelopen jaar is gebleken dat er geen bezwaren van omwonenden en van de gemeente Hardenberg waren om het pad niet meer openbaar te kunnen gebruiken. We zijn blij dat dit proces recent in goed overleg geheel is afgerond. Daarmee is een belangrijke voorwaarde vervuld om verder te kunnen met het realiseren van de corridor.

Financieel is alles goed doorgerekend. De plannen staan als een huis. We blijven binnen de

begroting van 1 miljoen en kijken uit naar de mogelijkheden die dit ons straks biedt. In dankbaarheid dat we in staat zijn om in deze gebouwen te investeren zodat ze voor de toekomst een belangrijke plek in de gemeenschap kunnen blijven vervullen.

Een belangrijk punt: bij het schrijven van dit artikel is het overleg met de Monumentencommissie nog niet afgerond. Op 28 november is er overleg geweest met de Monumentencommissie in Zwolle, maar er is nog geen toestemming gegeven voor de plannen over de vaste verbinding tussen beide gebouwen en de aanpassingen aan de binnenkant van de Lambertuskerk. De Monumentencommissie komt tweede helft van januari naar Hardenberg om de binnenkant van de kerk en de vaste verbinding tussen Aerninckhoff en kerk te bespreken. Pas als dit is afgerond kunnen de vergunningen worden aangevraagd.

Verkoopproces Hessenwegkerk

Maandag 27 november 2023 heeft de Algemene Kerkenraad besloten om het bod van de GKN-Hardenberg op de Hessenwegkerk met toebehoren te accepteren. Er wordt nu toestemming aan de Classis gevraagd. Daarmee kan deze kerk aan de GKN-Hardenberg gegund worden en de verkoop technisch-administratief verder afgehandeld worden. De overdracht zal later plaatsvinden, uiterlijk 1 juli 2024.

Er is in samenspraak met de interieurcommissie een lijst van 'roerende zaken' opgesteld die meegaan naar de Witte of Lambertuskerk. Ook zijn er zaken die de GKN kan overnemen. Dit alles zal de komende tijd in goed overleg met de interieurcommissie en de GKN worden besproken. De Algemene Kerkenraad is verheugd dat de Hessenwegkerk als kerk behouden blijft en feliciteert de GKN-Hardenberg met haar nieuw kerkelijk thuis.

Thema: De ark van Noach
Neem je mooiste
dierenknuffel
mee!

Uitnodiging Ukkepuk dienst

Speciaal voor kinderen
van 0 t/m 5 jaar een
mini viering in De Esch
bij de Hessenwegkerk.

Papa's, mama's,
opa's, oma's, broers en
zusjes zijn ook welkom!

Zondagmiddag 28 januari
van 15.30-16.30 uur



Teenz

Hallo,

Wij van Teenz, de jongeren van de kerk, zijn vrijdag 1 december bij Clara geweest om de ouderen fijne feestdagen te wensen met een bloembol en ze vonden dat erg leuk.

Daarna hebben wij door Heemse opdrachten gedaan zoals het maken van een selfie met de M van de McDonalds of bel aan bij een huis en zing een sinterklaasliedje.

Geschreven door: Sil en Huub Veurink

Alpha cursus - Schuif jij aan?

Alpha is dé kans om samen met anderen in gesprek te gaan over het leven en het christelijk geloof. Het is een plek waar iedereen welkom is en waar alle verhalen samenkomen. Voor mensen die nog nooit in een kerk zijn geweest of opnieuw wil leren over de basis van het christelijk geloof. De avonden zijn laagdrempelig en leerzaam voor iedereen. Een Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:

- **Eten:** Tijdens het eten heb je alle tijd om nieuwe mensen te leren kennen en vriendschappen op te bouwen
- **Inleiding:** Elke week wordt er tijdens de inleiding een thema van het christelijk geloof behandeld, zoals: 'Wie is Jezus?' of 'Bidden: waarom en hoe?'
- **Kleine groep:** Daarna ga je uit elkaar in kleine groepen. Daar praat je door over het onderwerp van de avond. Je kunt hier al je vragen stellen en natuurlijk je mening delen!



Op donderdag 11 januari 2024 start de volgende Alpha cursus in Hardenberg in

'Het Morgenlicht' (Gramsbergerweg 59). Help jij mee?

-> Natuurlijk zoeken wij deelnemers! Je bent van harte welkom om aan te sluiten, voor jezelf of misschien weet je een vriend of kennis waarmee je samen de cursus gaat volgen of hem/haar kennis te laten maken met het christelijk geloof.

-> Wij zoeken mensen die willen koken voor de deelnemers, zodat de avonden ontspannen met een maaltijd begonnen worden.

-> En wil je bidden voor de deelnemers en dat de cursus vruchtbaar mag zijn.

Voor meer informatie, aanmelden of vragen mail naar: alphacursushardenberg@gmail.com of via Martijn van Breden (06-31002222).

Deze Alpha cursus is een *initiatief vanuit verschillende lokale kerken in Hardenberg.*

(CGK Sjaloomkerk, NGK Baalderveld & PKN Hardenberg-Heemse).

KERSTPAKKETTEN "SAMEN DELEN"

Een initiatief van de gezamenlijke kerken in Hardenberg, Heemse en Radewijk.

Ook dit jaar gaan wij kerstpakketten uitdelen aan mensen met een klein budget. Wij vragen u om adressen door te geven van mensen die volgens u daarvoor in aanmerking komen. Opgeven kan tot en met 13 december.

Mail naam en adres naar: wergroepsamendelen@gmail.com

U ontvangt tijdig bericht over datum en tijdstip van uitgifte van de pakketten.

De inzameling van producten is op donderdag 14 december van 18.30-20.00 uur in de Esch of maandag 18 december in de Schakel van 10:00 tot 20:30 uur. Welkom!

Ook is het mogelijk om een gift te doen. Uw gift kunt u overmaken op rekening:

NL 21 RABO 0324 963 645 of scan deze code:
t.a.v. Samen Delen Diaconie
PKN Hardenberg/Heemse.

Wilt U meer weten over deze actie?
Mail naar samendelen25@gmail.com.
Mogen wij rekenen op Uw bijdrage?
Bij voorbaat dank, Werkgroep Samen Delen.



Try-out Kerstvoorstelling 'Meer dan genoeg'

In de week voorafgaand aan Kerstmis spelen de studenten van Alfa-college Hardenberg een try-out van hun kerstvoorstelling 'Meer dan genoeg'.

Graag willen we senioren uit de gemeente Hardenberg uitnodigen om bij deze try-out aanwezig te zijn.

Deze try-out voorstelling wordt gespeeld op **woensdag 20 december om 15.00 uur in De Hóftekerk.**

Van harte welkom!

Door: Marjolein Brunink
(Docent Muziek opleiding Onderwijsassistent
Projectleider 'Projectbureau DOEN!')

NOOIT ALLEEN & LE MOT CHANTÉ PRESENTEREN EEN
**MUZIKALE
RONDREIS**

*dit kind
Immanuel*
DOOR LEON VAN VEEN
EN ERWIN DE VOS

Entree gratis. Een vrije gift bij de
uitgang wordt zeer gewaardeerd.

We brengen dit eeuwenoude
kerstverhaal opnieuw tot leven!

Baptistengemeente Hardenberg
Greijdanuscollege, 16 december om 20.00 uur

Hoe blijf je dicht bij de
waarheid van het Woord van
God en maak je toch iets
nieuw, modern en fris?
Hoe maak je muziek bij
zo'n krachtige boodschap
van liefde, blijdschap
en verwondering?



Interdisciplinair
NOOIT ALLEEN



Projectkoor o.l.v. Marjan Snippe
Verteller: Aaldert Peeneman

LE MOT CHANTÉ
OCCUPATION THÉÂTRALE

**VRIJWILLIGERS
GEZOCHT**

Kleine klussen in en om het
huis

Meld u
aan als
Noaber in
Heemse.

www.noaberschap-heemse.nl
info@noaberschap-heemse.nl
of app naar 06-81688084

Beste inwoners van Heemse,

Graag willen wij u `Noaberschap Heemse`
onder de aandacht brengen. Wij zijn
afgelopen jaar weer begonnen met het
`nieuw leven in blazen` van het

Noaberschap in Heemse.

Alleen daar hebben wij u wel bij nodig...

Bent u/jij diegene die misschien klaar wil
staan voor mensen in je eigen omgeving
die kortdurende hulp nodig hebben?

Mocht u/jij nieuwsgierig worden na het

lezen van deze tekst, kijk dan even op

onze site waar u meer informatie vindt
over wat het Noaberschap praktisch
inhoudt.

Graag horen we van u/jullie.

Groetjes

Anika ter Burg en Gerja Espeldoorn

PKN Heemse wenst u gezegende kerstdagen en een gelukkig 2024!

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn
schouder. En men noemt Zijn
Naam Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader,
'Vredevorst'.



Inleveren kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk 1 januari a.s. via:

pkn.heemse@gmail.com



Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door de werkgroep Communicatie & Media van Wijkgemeente Heemse (Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse).

Vragen of opmerkingen? Mail ons via: pkn.heemse@gmail.com

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

[Uitschrijven kan via deze link.](#)

This email was sent to dirk@vanbeuigen.net
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
PKN Heemse · Hassenweg 47 · Hardenberg, 7771 RD · Netherlands

